

## En uforglemmelig tur til Norge sommeren 2014

Med to kajakker på taget, telt, vandrestøvler og en god portion forventningsglæde drog vi mod nord i juli måned 2014.

Første kajakstop var Tinnsjøen, hvor vi efter at have besteget Gaustatoppen tog en dejlig aftentur på søen. Vi slog telt op ved Tinnsjø camping – en hyggelig lille campingplads med fantastisk udsigt over bjergene og søen og ikke mindst med rigtig god adgang til søen.



Næste kajakstop blev ved Åsenfjord – hvor der var fuldstændig blik – billederne taler for sig selv men igen rigtig god adgang til søen og fine muligheder for at stige af undervejs – specielt hvis man var lidt fræk og benyttet sig af de mange skønne badebroer 😊



Tredje kajakstop var ved Majavatnet, hvor vi tog på dagstur. En super god dag der startede med blik stille vand og endte med høje bølgegang og en ufrivillig kæntring der endte godt.



Vinden drejede 180 grader undervejs og der blæste pludselig en voldsom vind fra bjergene der gav høje bølger, der var vildt sjove at surfe på men en udfordring at ro på tværs af – deraf den ufrivillige vandgang!! Da vi kom i land fik vi at vide af en lokal at de kalder søen Majahavet fordi den opfører sig mere som et hav end en sø! Ja tak – det fandt vi ud af.



De sidste kajakoplevelser var ved Mjelle – ved Bodø – et helt vildt spektakulært sted med det smukkeste vand. Der var dejlige store dønninger men også meget strøm så vi valgte ikke at udfordre os selv alt for meget og blev i bugten.



Alt i alt en skøn tur med temperaturer fra -1 til over 30 grader – så det kræver en del tøj at skifte med – men alle steder kan stærkt anbefales.

Et aldeles sjovt alternativ til kajakken er.....



Eller.....



Hvis I vil vide mere – kan vi tage snakken i kajakerne ude på vandet ☺